



הוצאת אדם עולם

ת.ד. 455 לפיד

טל. 074-7011191

שעות פעילות המשרד:

ימים א' - ה' 9:00 - 16:00

[www.adamolam.co.il](http://www.adamolam.co.il)

אדם עולם < ארכיון אדם עולם < גליון 18 < ביקור בית - משפחת בלחה, יפו



ביקור בית - משפחת בלחה, יפו

אנשים

דז-קיום

דת

מאת: דן דיימל וטל גליק

## משפחת בלחה, יפו



בתמונה (מימין לשמאל):  
אניס-אללה בידיה של אורה  
בלחה; יושבים הוריו של איהאב,  
פרואה בלחה (אום אחמד)  
ושעבאן בלחה (אבו אחמד).  
עומדים משמאל איהאב בלחה  
ונוו-אללה. התמונה צולמה  
בחצר בית הוריו של איהאב, שבו  
פועל גם גן ולדורף יהודי-ערבי.

**משתתפים:** איהאב בלחה, בן 42; אורה בלחה, בת 35, ושני ילדיהם: נור-אללה, בן 3 ושמונה חודשים ואניס-אללה, בן שנה ושמונה חודשים.

איהאב מוסלמי ואורה יהודיה, נשואים שבע שנים. גרים ברחוב ים סוף.

איהאב: "נפגשנו בים סוף וחזרנו לים סוף". עוד על המפגש, בהמשך.

**עיסוקים:** איהאב מלמד את רוח האיסלאם במכללה קדם-צבאית ובאוניברסיטה הפתוחה, עוסק בגישור ופיס בין התרבות הפלסטינית-מוסלמית לבין התרבות היהודית ישראלית, מנחה מעגלי הקשבה לקירוב הלבבות ו"בעיקר מנסה לעשות שלום בבית עם אישתי".

אורה מלמדת מחול ובעיקר מחול סופי, ובניהול גן ולדורף עברי-ערבי ו"בעיקר בלהיות אמא". עוזרת "למי שצריך", אהבת להתפלל והיא חלק מהמסדר המולודי, הם "הדרווישים המחוללים".

**סדר יום:** איהאב קם ב-4:30 בבוקר, לא אוכל, הולך למסגד. "ארוחת הבוקר שלי זו התפילה". כשיחזור יעיר את אורה עם כוס תה.

אורה תקום ב-07:00 ותאכיל את הילדים. 8:00 יציאה לגן, אורה תישאר בבית עם אניס-אללה.

רוב העבודה של אורה ואיהאב מתבצעת מהבית, איהאב יכין פרויקטים ותוכניות לימודים, אורה תלמד מחול סופי (whirling).

ב-13 יחזור נור מהגן ואז כולם יאכלו צהריים.

**מה אוכלים?** אוכל צמחוני בריא לצד מטעמים בשר. אורה: "איהאב מוכן להתפשר על קינואה בתנאי שמוגש איתו כבש". איהאב: "הכול בשביל שלום בית".

**אחר הצהריים** יצאו לפארק, לחברים או לים. אחרי ארוחת הערב, המקלחות וההשכבות, אורה ואיהאב ייקחו לעצמם קצת שקט בנפרד וביחד, ולאחר מכן המשך עבודה על פרויקטים והרבה טלפונים.

סופי השבוע מוקדשים למנוחה ולמנוחה.

**ביוגרפיה:** איהאב נולד וגדל ביפו. למד דתות וגישור, בשנת 2005 נסע להודו לפגישה אישית עם הדלאי למה. טייל בתאילנד, צרפת, צ'כיה, אוסטרליה, גרמניה, ונסע לפולין למחנות השמדה עם נוער ערבי יהודי. כן נסע לטקסים של המסדר המולודי בטורקיה, ברזיל, ארה"ב והוואי, ולמסעות חיפוש רוחני במצרים, טורקיה, ירדן וסעודיה.

אורה נולדה למשפחת וויל בשבי ציון (מושב חקלאי בין עכו לנהריה), נדדה עם משפחתה בגליל, למדה פלדנקרייז וסוגים שונים של מחולות וביניהם ריקודי בטן ומחול סופי. בגיל 28 פגשה את איהאב.

**המפגש:** בסיני. איהאב הגיע לחאפלה גדולה, שם ראה את אורה ומיד התאהב בה. באותו לילה הבין שתהיה פה חתונה.

בלילה שלפני החאפלה אורה חלמה שהיא הולכת לפגוש איש בגלבייה לבנה.

הצעת הנישואין הגיעה כבר באותו הערב.

אורה: "אני הצעתי".

איהאב: "כן, אבל זה היה הרעיון שלי".

אחרי ארבעה ימים התחתנו בישראל; איהאב הקים אוהל על חוף הים, אורה הגיעה ששקיעה. איהאב הכין טקס פרטי משלהם, הם נדרו נדר והתחתנו.

לאחר מכן היו עוד שתי חתונות נוספות: חתונה רשמית בארה"ב ועוד חתונה סופית עם כתובה.

**איך המשפחה קיבלה את האיחוד?** בהתחלה הייתה התנגדות עצומה וההורים משני הצדדים חוו קושי רב. עם הזמן התפתחה קבלה של הקשר, והיום הגן שבבעלותם מתנהל בבית הוריו של איהאב. גם משפחתה של אורה קיבלו את סיפור האהבה, למעט אביה שעד היום לא פגש את איהאב. כיום שתי המשפחות נפגשות באירועים וחגים יהודיים ומוסלמים ולעיתים נוכחים במפגש 150 איש.

איהאב: "דרך אורח החיים שלנו אנו מנסים להראות שדיאלוג הוא דבר אפשרי". בבית מדברים גם ערבית וגם עברית.

**הבית:** ארבעה חדרים; חדר שינה שכולם ישנים בו יחדיו במיטה ענקית, חדר ילדים, וחדר תפילה שבו אורה גם מאפסנת

את כל הבגדים והחפצים המשומשים שאנשים מניחים בפתח ביתם כדי שימסרו לנזקקים, שכנים או יתומים. בספרייה מונחים זה לצד זה הקוראן וספר הזוהר (אורה): "הזוהר שלנו היא זהות רב תרבותית חדשה בלי ויתור על על הבסיס השורשי".

החדר המרכזי בבית הוא סלון גדול ומרופד בשטיחים, מזונוים וכריות, וילונות קטיפה בצבע בורדו וספות קטיפה עתיקות מהסבתא. בנוסף, יש בבית מטבח שוקק, פינת עבודה, וחדר אמבטיה. בחצר צומחים פסיפלורה, דקל, יסמין, ורדים, עשבי תבלין, אפונה ריחנית, כרוב ותרד. ארגו חול קטן ולולו, החתולה, משלימים את התמונה.

הבית משמש לאירוח וכמרכז בין תרבותי למפגש ערבי-עברי.

איהאב: "היום יגיעו פלסטינים מהגדה להכשרת מנחים למעגלי הקשבה".

גן אנתרופוסופי: נוסף על עיסוקיהם, מפעילים הזוג בלחה גן ולדורף דו-לשוני בבית הוריו של איהאב, ביפו.

הגן הוקם בשנת 2010, וכרגע יש בו 13 ילדים, כולם תושבי יפו. בגן יש שתי גננות, אמנה - גננת ערבית, ומאיה - גננת יהודית.

אורה: "בגן לצערי יש כעת רק דוברי עברית (חוץ מנור). בשלב הזה דוברי הערבית עדיין קצת ספקניים בכל מה שקשור בחינוך אלטרנטיבי, ואנו חוצבים בתודעה המקומית על מנת לשנות את המצב".

**איך מחברים אנתרופוסופיה לאיסלם, סופיות ויהדות?** איהאב: "כל העבודה שלנו היא פתיחת הלב והאנתרופוסופיה היא כלי לעשות זאת".

#### חזון אישי:

איהאב: "לשחרר את ירושלים מכל עבדות מלבד העבדות לאלוהים, ולהפוך אותה לבירת העולם הרוחנית. להביא לשחרור העם הפלסטיני מהכיבוש הפנימי של הקורבנות והמסכנות וההצטדקות, ואת העם הישראלי לשחרר מהגאוה והפחד". אורה: "לישון 12 שעות ברציפות מבלי שיעירו אותי".

כיתות, קבוצות ומשפחות המעוניינות להשתתף במדור מוזמנות להתקשר 074-7011191 או לכתוב [info@adamolam.com](mailto:info@adamolam.com)